

**Revolutionerande upptäckt:
SAVOY i Malmö
-mycket mer än bara kål
STORT TESTEXTRA!**

Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut!

För lång tid vid kaj - ny hälsorisk enligt känd forskare.
Tillhör du riskgruppen? Stort självtest.

Ingen ko på isen!

Försvarsministern förklarar:

Det är Armén som har kort hållbarhet
- delar av flottan håller i minst 35 år!



Jöns Klangemo

KODERA Känd kriminolog utreder
hotbild med apterad vuvuzela.

Ledarna

Ytterligare fem år har förflutit under våra kölar och mycket har hänt, både i omvärlden och på Snabbnytt's redaktion.

Vi har gått från egna rum, till en helt öppen lösning där vi inte har egna stolar, egna bord, eller ens egna kläder. Detta stökar ju förstås till det i den dagliga verksamheten, men vi är lojala med de nya ägarna naturligtvis...

Ja, ja. Vad ska man göra när tiderna förändras. Vi har åtminstone fått tillbaka Bruno från Kongo efter 10 år. Världens i särklass längsta reportage med dagliga tweets och andra inlägg. Hans sydligt framskjutna (eller nerskjutna?) placering syftade till att få till en "Warning Order" i det fall Koder skulle börja röra sig i nordlig riktning och det kan nu avslöjas att Vittorio haft hemliga uppdrag för flera säkerhetstjänster än vi kan räkna upp här. Nu är han dock tillbaka på heltid på redaktionen vilket känns stabilt.



Savoykål

Vid tiden för denna pressläggning har redan förfesten på Savoy gått av stapeln. Vi kan förstås inte ljuga ihop historier om det som säkerligen hände under kvällen, men kan misstänka att det var trevligt med gamla vänner, god mat och överdrivna mängder öl och vin. Mer om det på sidorna 3 och 4.



Flanellograph

Förra gången i Göte-la-booorg! fanns starka idéer om sk. "high-tech". Vi googlade earth och återupplevde vår resa medelst ett snurrande jordklot, presenterad via datorer och kanoner.

Några blev så yra att de var tvungna att "göra kväll" redan vid 18.00-tiden. Kanske är tiderna annorlunda nu, och mer analoga, och därmed säkrare, media utnyttjas.

Exempelvis kan man förmoda att metoden "story telling" kommer användas i högre utsträckning. Det har ryktats om blädderblock, fingerfärg och annat som står till buds utan sladdar, kan komma att användas.

Vi får helt enkelt se vad kvällen kommer att erbjuda, då det är döljt i dunkel för undertecknade.

Men vi kan i förskott tacka arrangörerna för 2013 års 35 års-jubileum och vi är i det närmaste säkra på att det blir lika lyckat som tidigare arrangemang!

Vittorio och Ödlon

Kvällen vi sent kan minnas!

Ja, men så trevligt att ses på Bisschopps arms!
Tre långbord fulla med sailors - senare fulla sailors. Personalen hade det svårt som alltid med att sortera beställningar, vilket vi känner igen sedan långresans alla krogbesök. De flesta verkade faktiskt känna igen varandra, vilket var nytt i sammanhanget. Kanske åldrandet har gått tillbaka? Ja, rönen visar att vi blir allt äldre, vilket måste kunna bevisas i verkligheten också. Vi har helt enkelt inte åldrats de sista 5 åren. Det är bara att suga i sig helt enkelt och redaktionen kommer med



Sickna trevliga tjommar!



Det utbrast hotellchef Dr. Olof Oetker i går kväll spontant när besättningen roade sig i baren på Savoy. Doktorn spelade luta, bjöd på allehanda drycker och bakade sina berömda pizzor. En kväll man sent skall minnas!

Dr Oetker, hotellchef Savoy

mer rön om det i senare artiklar. Kanske om 5 år eller så. Nåväl, kvällen avlöpte utan större fadäser. De största tabbarna utövades av personalen, som hade svårt med matematik och tidsuppfattning. Dessbättre hjälpte besättningen till med att hålla koll på räkningen, och hotellet gick inte mer back än att de kunde räkna hem förlusten med att ta hissavgifter senare på natten. Alla var helt enkelt vid mycket gott mod och berättade mystiska historier om både sina egna liv och vad som hänt på skeppet. Åkarbrasor i Regoff med indianska inslag, samt hur vissa besättningsmän blivit portade från Monaco - hotande med att bomba kungadömet från kartan. Helt osanslöst!

Här har vi ett av borden när typ hälften redan ätit färdigt, när resterande fick vänta ytterligare 50 minuter på en enkel smörgås. Detta ledde förstås till att onödigt många öl fick inmundigas. Nåväl, det kanske inte var helt onödigt, eftersom samtalen blev så mycket intressantare! På bilden ses också en av sveriges mest eftersökta personer - tillbaka från Kongo, samt NO i egen hög person, bland andra högt uppsatta personligheter.

Annons:



Fåfäng MÖP?

Kolla med redaktionens presentavdelning om det finns några artiklar kvar!

Förfesten i bild! (FIB)

God stämning från första ölen!



Annons:



Herregud! Sa jag något fel?
Nejdå, Eberling fick bara maten sist.



Vi svetsar ihop din båt!
Även skrotade fartyg. Ring
Bert-Åke för offert!



**Cyber-FC i klassiskt
arrogant pose.
Makten har sitt
tydliga språk, men
hur skulle annars
ordningen bevaras?
Det hela kunde lätt
ha spårat ur
fullständigt!**

Kodera - mördarsnigel?

För fem år sedan, misslyckades Kodera kapitalt med att komma till Göteborg, beroende på alla rigorösa säkerhetskontroller han utsattes för på Osaka international. De plockade ut alla metallföremål som läkare under decennier opererat in för att förstärka de flesta av benen i hans väderspända kropp.



Före...

...efter

Efter denna händelse var inget sig likt, och Kodera rörde sig numera som en snigel på stadens gator. Han rörde sig långsamt med ett sugande ljud och lämnade ett kladdigt spår efter sig. Uppsidan var att nästan ingen tog notis om hans framfart – om man nu över huvud taget kan prata om "fart" i sammanhanget. När han ibland såg sin spegelbild i skyltfönster, kunde han inte annat än le. En avskrädeshög? Ett modernt konstverk? En överdrivet stor spya? Kodera gav inte upp så lätt, men han måste nu ändra strategi. En geléklump kunde svårligen kapa ett flygplan. Å andra sidan kunde han med lätthet ta sig igenom vilka stängsel och grindar som helst. Han hade dessutom upptäckt att han kunde svälja föremål som han gled över. Ett bananskal, ett äppelskrutt. En hund råkade springa runt ett hörn och rakt in i Kodera. Kodera blev först skräm, men hunden försvann ylande in i det som han måste betrakta som sig själv, och en skön mättnadskänsla spred sig i kroppen. Han kunde också "läsa" en tidning på gatan genom att långsamt glida över den - som en kopiator eller scanner. Det slog honom att han i princip förväntats till en starkt överdimensionerad amöba och han fnissade förnöjt. Det lät dock mer som ett fjärtande. Tidigare när han lämnade flygplatsen, blev det på en bår i en plastsäck,

eftersom personalen inte visste hur han skulle kunna avvisas på annat sätt. Men det var nu några veckor sedan och Kodera hade "samlat ihop sig", insett faktum, tagit stora andetag och anpassat sig till förändringen. Men ingen förändring varar som bekant någon längre tid. Koderas fjärtstarka vilja att återigen få besudla en cockpit var för övermäktig och han lyckades med sin amöbahjärna klara proven på amöbacentret i Nagasaki för att åter få slira in i luftrummet i den Kejserliga Avfalls Armén i Korea (!) Denna stora triumf firades med en lång 5 minuters tarmluftning i en ansluten Vuvuzela, som Kodera funnit i magen på en framliden officerskamrat. Platsen som 1:e pilot på en gummiatombomb, tilltalade Kodera väl. Vid första testflygningen, grenslade Kodera vigt sin nya arbetsplats. Han slemmade fast sig med sina nytransplanterade fingrar runt rodret, petade in ögonen i sina hålor och fäste läsglasögonen ordentligt runt nacken. Halsade en liter Sake utblandat med jetbränsle, gav signal med Vuvvun och drog iväg på sitt uppdrag. Väl uppe i luften så insåg Kodera sitt misstag - att hans hjärna trots utbildning, fortfarande bestod av amöbaslem och sötvatten och att han var oförmögen att första vad som hände. Kodera, en man av snabba beslut, siktade mot havsytan, för att tanka mera saltvatten i hjärnan. Med ett vrål, liknande en skitnödigg dvärgapa, missade han med ett par meter den Sydkoreanska huvudstaden och fortsatte ut i vattnet och ned till ca 100 meters djup. Kodera snöt sig i nacken, fräste ut saltvattnet ur öronen och såg sig omkring med sina reptilögon. Där, hundra meter bort får Kodera syn på ett trafikljus och bestämmer sig att falla in i den gungande kön som väntar på grönt ljus...



Fartygsnära tjänster - billigare att åka båt?

Hushållsnära tjänster och pigavdrag har funnits nu i några år och har rönt stora framgångar - speciellt i storstädernas renoveringskvarter. Nu har regeringen låtit ta fram en utredning gjort av byrådirektör Eskil Andreasson (56), som har tittat bredare på frågan. -"Vi har speciellt tittat på hus-



Byrådirektör Eskil Andreasson

båtarnas situation. En lättmatros skulle kunna göra underverk för vilken husbåt som helst. Det kan handla om att svabba däck, eller ta solhöjden åt någon, och i förlängningen skulle man kunna bemanna ett minfartyg riktigt billigt, säger Eskil (56).

Annons:

Jag tar din husbåt till karibien!

99 kr timmen efter RUT. Billigare blir det inte!
Ring Däcksfrid idag! 010-121212

Skattemyndigheterna har inte mycket att säga om det här. Bor man på båten så blir det förstås ett hem. Gräsklippning är kanske inte aktuellt, men det finns mycket rost att knacka, säger Eskil (56). -"Vi räknar med att detta ska kunna ge upp till 5000 nya arbetstillfällen och att många kommer välja husbåt som permanent boende. Detta löser ju också den ansträngda bostadsproblematiken, främst i storstadsregionerna. Men risken är att alla bara seglar iväg på obestämd tid - vilket skulle påverka statsfinanserna negativt" slutar Eskil Andreasson (56), enmansutredare på skattemyndigheten

Kodera blir film



Filmteamet studerar lämplig nedslagsplats

Skaparna av filmen "Hungrig varg jagar bäst" tittar på möjligheten att göra film av eposet Kodera. Svårigheterna är att omsätta alla fantasier till en trovärdig historia säger Kim Jong Un till Snabbnytt. Men vi tittar just nu på vem som skulle kunna spela huvudrollen. Filmen kommer finansieras genom "crowd sourcing", precis som vår tidigare film, men vi funderar även på att använda ren utpressning för att få ihop tillräckligt med pengar säger Kim.

Bara 5 år till nästa tidning!

Eftersom tidningen har så oerhört hög kvalitet, tar det ca 5 år till nästa upplaga. Vi önskar hela cyberbesättningen goda år tills vi ses i Stockholm nästa gång!